



"...Παραμερίστε..., Απόλλωνες... και Πάνες...

με συνεπαίρνει... η Χριστιανή οπτασία ...

...στη μεσονύχτια τη φωτοχυσία ...

φερμένη από χαρμόσυνες καμπάνες...!!!"

Τα λόγια αυτά τού Κωστή Παλαμά,

στην ψυχή τού Αυτοκράτορα Αγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Στην φωτογραφία, το άγαλμα του, εκεί που ανακηρύχθηκε Αυτοκράτορας•

στο Εβόρακον (Υόρκη) τής Αγγλίας, την μητροπολιτική πόλη τής Νέας Υόρκης.

Στο μέλλον, παραπλεύρως τού αγάλματος, θα τοποθετηθούν σμιλεμένα

σε Πεντελικό μάρμαρο, τα παράσημα του :

Οι ανά τους αιώνες, λασπώδεις εναντίον του κατηγορίες, μικρόνων ανθρώπων, που η καχεκτικότητα τής ψυχής τους δεν μπορεί να υποφέρει το μεγάλο• ούτε τού Θεού, ούτε των Ανθρώπων.

Αν όμως αδικούν έτσι τον Πατέρα τους, τα ίδια τα Παιδιά του, χωρίς να καταλαβαίνουν τι κληρονομιά τους άφησε και πόσο ψηλά σκέκει το άστρο τους μεσ'την υφήλιο• υπάρχουν ωστόσο πιά μακρυνοί πνευματικοί συγγενείς, που έχουν καταλάβει.

Όπως ο Αυστριακός θεατρικός συγγραφέας Στέφαν Τσβάϊχ, αυτός που αυτοκτόνησε όταν έμπαναν το 1938 οι Γερμανοί στην Βιέννη• που τόσο τιμά

την Πόλη-Δώρο, τού Κωνσταντίνου στην Ανθρωπότητα, λέγοντας,

πως η υφήλιος μετά την Άλωση τής Κωνσταντίνου-Πόλεως, ζει στον απόηχο

που έκανε ο γδούπος τής Κερκόπορτας, πέφτοντας.

Πολλά μπορούμε να πούμε, για τα δώρα του Αγίου Κωνσταντίνου στην Υφήλιο•

ένα κύριο εξ αυτών, η Ανεξιθρησκεία (Διάταγμα των Μεδιολάνων• 313 μ.Χ.),

που δίνει το δικαίωμα στον Άνθρωπο, χωρίς διωγμό (!), να διαλέγει “θεό”, πηγαίνοντας ακόμα και κόντρα στον Αληθινό• υπηρετώντας έτσι την ανάγκη πολλές φορές του Ανθρώπου, να μάθει –εν ελευθερία- μέσα από τα λάθη του.

Ας το σκεφθεί αυτό η Ανθρωπότητα, στην αργία μιάς Κυριακής, που είναι κι αυτή θέσπισμα του Κωνσταντίνου!

Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος

Ηθοποιός Σκηνοθέτης Εικαστικός

*Ευτυχισμένοι, όσοι την κορώνα που τους έδωσε ο Θεός, την χρησιμοποιούν για να κάνουν και τους άλλους Βασιλιάδες.*

*Δυστυχισμένοι οι άνθρωποι, που την "κορώνα" που τους κούνησε ο εωσφόρος, εξαπατημένοι την κουνάνε κι αυτοί, για να κάνουν τον εαυτό τους κ τους άλλους δούλους.*

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22/5/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ