



*Ο Νίκος Θωμάς είναι συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, η οποία έχει βραβεύσει έργα του. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (ποίηση, ιστορικό μυθιστόρημα, διήγημα, δοκίμια) και αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο με θέματα ιστορίας, λαογραφίας και περιβάλλοντος.*

Συλλογές (αυτοεκδόσεις):

Ωδές του Ιονίου, Αθήνα 1998

Το τραγούδι του ναύτη, Αθήνα 1998

Σατιρικά, Αθήνα 1998

Σεργιάνι στην πόλη, Αθήνα 2000

Άσμα Μελιθροον, Αθήνα 2003

Σηματωροί του λυκαυγούς, Αθήνα 2017

---

ΕΩΘΙΝΗ ΡΕΜΒΗ

Θάλασσα γαληνεμένη στις ροδαυγής τις ανταύγειες.

Αρτέμονες λευκοί στον πυρωμένο ορίζοντα

σ' ένα ταξίδι μας παίρνουν.

Πεπλεγμένη των αισθήσεων η εξίσωση

στης αμφιλύκης τις παραμέτρους

τη λύση αναζητά.

Θολωμένη η ματιά στις αρμύρας το χάδι

του χρόνου τον ορίζοντα μελαγχολικά ατενίζει.

Νοτισμένες στην όψη οι πρώτες ρυτίδες,

μα η καρδιά να γεράσει με πείσμα αρνείται.

Ατίθαση τη δική της ρότα χαράζει.

Αρμενιστές του λυκαυγούς, δραπέτες αλικύμονες,

εραστές του γλαυκού στην πραγμάτωση ήμερου μυστικού.

Αποδράσεις ρουτίνας, μεταστάσεις της ύπαρξης,

πόθου και πάθους μυστικά σαλπίσματα.

Πλώρη ορχούμενη στις ρεστίες το λίκνισμα,

κυμοθόη στις φυγής μας τη ρότα.

Στης προπέλας τη δίνη οι αλγηδόνες του χθες,

Πάλλευκοι γλάροι στου πόντου την άπλα

της ψυχής μας το άλγος μακριά φυγαδεύουν.

Όρτσα στα καπρίτσια του γρέγου,

τραβέρσο στης όστριας την οργή.

Η σκότα χαλινός στου πόντου το ανεπίβατο άτι.

Η λευκή αγκαλιά του φλόκου φιλόξενη.

Πλώρη για τις ακτές της εφηβείας μας,

πλώρη για τα νησιά των ονείρων μας,

στης χρυσίζουσας άμμου το χάδι,

στης πανδαισίας των χρωμάτων τη μέθεξη.

*Έργο: Rolland Shtembari*

---