



Η Τ.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης του ΚΚΕ, σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων στον νομό μας,

Όλες οι Κυβερνήσεις (ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ,ΠΑΣΟΚ) στα πλαίσια της “πράσινης οικονομίας”, της ανακύκλωσης

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και με βασικό εργαλείο τον πρόσφατο περιβαλλοντοκτόνο νόμο της

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ) και επιδιώκοντας να προωθήσουν παραπέρα την επιχειρηματική δράση το νομό μας και σε όλα τα Ιόνια, με όρους ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας.

Το αίσχος που επικρατεί σήμερα στον ΧΥΤΥ, η εκχώρηση της περιουσίας της ΕΔΑΚΙ στο νέο ΦΟΣΔΑ, το υψηλό κόστος λειτουργίας του πανάκριβου εργοστασίου που προβλέπει η νέα σύμβαση της ΠΙΝ κ.α., δεν πρέπει να υποτιμώνται, αφού δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών. Ωστόσο, η ζωή έχει δείξει ότι το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε από την ΕΔΑΚΙ είτε από τον ΦΟΣΔΑ, αφού σε κάθε περίπτωση ο λαός πληρώνει πανάκριβα το σκουπίδι για να κερδοφορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Το δίλημμα ΕΔΑΚΙ ή περιφερειακός διαβαθμικός ΦΟΣΔΑ το προωθούν αποπροσανατολιστικά οι αστικές δυνάμεις και οι εκπρόσωποί τους στους Δήμους και στην ΠΙΝ, προκειμένου να αποκρύψουν από το λαό το πραγματικό διακύβευμα που είναι η συνέχιση της επιχειρηματικής δράσης και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου αυτού κλάδου. Οι όποιες επιμέρους αντιπαραθέσεις τους είναι «εντός των τειχών» και δεν πρέπει να ξεγελούν κανένα, αφού αντανακλούν το διαγκωνισμό των διαφορετικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Υπάρχει σήμερα πλούσια πείρα στο λαό, για τη διαχρονική ευθύνη που έχουν κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές για την επικίνδυνη κατάσταση στο ΧΥΤΥ στην Παλοστή. Στο πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής τους, η ΕΔΑΚΙ που δημιούργησαν ως Ανώνυμη Εταιρεία εκχώρησε κομμάτια της δραστηριότητας σε ιδιώτες και άλλες Α.Ε. Επιδιώκοντας αυτοί με την σειρά τους χαμηλό κόστος λειτουργίας για υψηλότερα κέρδη, από τη μια μεριά προχώρησαν στο έπακρο την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε θύμα ένα νέο εργαζόμενο και από την άλλη, χαράτσωσαν ταυτόχρονα το λαό και υποθήκευσαν την υγεία του και το περιβάλλον.

Τόσο η προηγούμενη διαχείριση της ΕΔΑΚΙ όσο και η νέα επιδιωκόμενη από τον ΦΟΣΔΑ με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (ΜΕΑ) στον Χ.Υ.Τ.Υ. Κεφαλονιάς, θωρακίζουν την αντιλαϊκή διαχείρισή τους σε βάρος της μείωσης της παραγωγής τους και της πραγματικής ανακύκλωσης. Η πανάκριβη μονάδα που επιχειρείται να στηθεί στον ΧΥΤΥ, όπως όλες οι ΜΕΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει τα κέρδη στον επιχειρηματία, προβλέπεται να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων. Αυτό πραχτικά σημαίνει φραγμό στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, , ενώ το παραγόμενο SRF/RDF θα προωθείται στην καρκινογόνο καύση.

Καθορίζεται μάλιστα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα επιχειρηματικά κέρδη ένα «εγγυημένο μέγεθος» τροφοδοσίας της μονάδας που θα πληρώνεται ο ανάδοχος άσχετα αν

διαχειρίζεται λιγότερα σκουπίδια όπως γίνεται σε όλες τις παρόμοιες συμβάσεις.

Στην παραπάνω κατεύθυνση η αναθέτουσα αρχή (ΠΙΝ) δίνει ήδη δείγματα γραφής, αφού μέσα από την σύμβαση «αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης στον ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς», φροντίζουν καταρχάς να δημοπρατήσουν το έργο με το ποσό των 24 εκατ. περίπου(!) και παράλληλα να εξασφαλίσουν πρόσθετα κέρδη των επιχειρηματιών από τη λειτουργία του έργου (δικαίωμα προαίρεσης), για έξι (6) χρόνια. Με τον προϋπολογισμό να φτάνει περίπου στα 6 εκατ. €. (με ΦΠΑ), που μαζί με άλλα προβλεπόμενα και μπόνους θα οδηγήσουν σε αφαιμάξη 11 εκ. €, με ΦΠΑ(!!!), από το πενιχρό λαϊκό εισόδημα.

Ποιος αλήθεια ωφελείται και ποιος θα χάσει από την κατασκευή και λειτουργία τέτοιων πανάκριβων και προβληματικών εγκαταστάσεων, από τη στιγμή που με πολύ λιγότερα χρήματα μπορεί να ξεκινήσει από τώρα η διαδικασία μιας ευρείας κλίμακας πραγματική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στοχευμένη πχ στα βιοαπόβλητα, το έντυπο χαρτί και στο χαρτόνι, στο γυαλί και στα μέταλλα; Ποια λογική και συμφέροντα οδηγούν σε αυτές τις “λύσεις” που φέρνουν σταθερά στην ημερησία διάταξη την καταστροφή του περιβάλλοντος, πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους της δημόσιας υγείας , σμπαραλιάζουν εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα των εργαζόμενων στον κλάδο; Μία και μόνη: η «λογική» της βάρβαρης καπιταλιστικής ανάπτυξης, «βιώσιμης», «πράσινης», «κυκλικής» ή όπως αλλιώς τη βαφτίζουν κάθε φορά, με απλά λόγια η «λογική» του καπιταλιστικού κέρδους.

Ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι το βάρος πρέπει να δίνεται αποκλειστικά:

Στη μείωση της ποσότητας παραγωγής των παραγόμενων απορριμμάτων

Στη γενναία προώθηση της πραγματικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί – χαρτόνι, μέταλλα, φιάλες) και των βιοαποβλήτων για την παραγωγή, με αερόβια ζύμωση, εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ).

Στην ασφαλή τελική διάθεση (υγειονομική ταφή) του υπολειπόμενου ρεύματος των σύμμεικτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία και όχι σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, σαν και αυτή που σχεδιάζεται να γίνει στην Παλοστή.

Στον άμεσο σχεδιασμό και την χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους και πόρους του ΕΣΠΑ, για να προχωρήσει στην πράξη ένας τέτοιος σχεδιασμός, με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό, χωρίς ιδιώτες και επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών, με πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου.

Αντιπαλεύουμε :

κάθε συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Όχι στις ΣΔΙΤ. Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο .

την οδηγία της ΕΕ και την πολιτική του «πληρώνω όσο πετάω» που οδηγεί στην απαλλαγή της μεγαλο -εργοδοσίας και την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών.

Την ανταποδοτικότητα, και το χαράτσι ταφής που έρχεται

Παλεύουμε για:

Να μειωθούν στα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά τα ανταποδοτικά τέλη. Να πληρώσει το μεγάλο κεφαλαίο στο νομό μας.

Την πρόσληψη του απαραίτητου μονίμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μετρά υγιεινής και ασφάλειας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Την πλήρη αποκατάσταση, πυροσβεστική κάλυψη, έλεγχο και φύλαξη του ΧΥΤΥ στην Παλοστή, αντισταθμιστικές κρατικές παρεμβάσεις με έργα, κοινωνικές υποδομές και μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων και του υδροφόρου ορίζοντα, χωροταξική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Έναν άλλο πραγματικά λαϊκό στον χαρακτήρα του σχεδιασμό, που να πατάει στις παραγωγικές δυνατότητες της εποχής και του τόπου μας και να ανοίγει στέρεη διέξοδο για το αύριο με την οικονομία και την εξουσία στα χέρια της εργατικής τάξης, του λαού.

Η διέξοδος αυτή προϋποθέτει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων δεν θα είναι πεδίο για την καπιταλιστική κερδοφορία, προϋποθέτει επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών, κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη και τις τεχνικές υποδομές. Προϋποθέτει σύγκρουση με τις κυβερνήσεις, τους

επιχειρηματικούς ομίλους και την Ε.Ε. και εξουσία που θα υπερασπίζεται τις κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή εργατική – λαϊκή εξουσία και θεσμούς εργατικού – λαϊκού ελέγχου.

Αυτή η θέση του ΚΚΕ αποτελεί τη μόνη φιλολαϊκή λύση.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 21/2/2021

Η Τ.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης του ΚΚΕ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21/2/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA