



Ο αναπτυξιακός οργανισμός (Α.Ο.) που προωθήθηκε τελευταία σε όλους τους Δήμους του νομού, όπ

Πρόκειται για μια ισχυρή θεσμική παρέμβαση, που επιδιώκει συγκεντρωμένα και με την εγγύτητα πο

γρήγορα τα επιχειρηματικά «πρότζεκτ» που έχουν δρομολογηθεί και να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι για επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή ο στόχος είναι να κινηθούν περιφερειακοί κρατικοί και ευρωενωσιακοί πόροι για δίκτυα και υποδομές, αναγκαία στην διευκόλυνση των ομίλων, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην προώθηση των ΑΠΕ με βάση και τις νέες χρήσεις γης, στην επιχειρηματική αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, ακτών και άλλων υποδομών κ.λπ. Από τους παραπάνω τομείς δεν εξαιρούνται ούτε τα πιο ευαίσθητα πεδία όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός.

Όπως πάντα, όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τέτοια συμφέροντα, η γραφειοκρατία εξαφανίζεται και οι διαδικασίες απλοποιούνται. Με το πρόσχημα, αλλά και με μια απλή διαπίστωση Δημάρχου, ότι οι δημοτικές υπηρεσίες «δεν διαθέτουν το προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στο έργο τους...», προβλέπεται οι «αναπτυξιακοί οργανισμοί», ως ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, να αντικαταστήσουν βίαια τις αντίστοιχες Δημοτικές υπηρεσίες. Ο Δήμος, με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί πλέον να εκχωρεί σε αυτά τα επιχειρηματικά σχήματα, την αρμοδιότητα και το έργο των διοικητικών, κοινωνικών, πολεοδομικών, πολιτιστικών-αθλητικών και άλλων υπηρεσιών του! Θα αναλαμβάνουν δηλαδή την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων μελετών και έργων του κάθε Δήμου, καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των παραπάνω υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση, οι τοπικές παρατάξεις της Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στους Δήμους του νομού και οι επιχειρηματίες, πρωταγωνιστούν και διαγκωνίζονται το τελευταίο διάστημα, είτε ως Δημοτικές Αρχές είτε ως συμπολιτευόμενες και «δημιουργικές αντιπολιτεύσεις», στο στήσιμο ενός ενιαίου αναπτυξιακού οργανισμού για όλο το νομό. Επιδιώκουν ουσιαστικά να

παραδώσουν στην επιχειρηματική δράση τις παραπάνω υπηρεσίες, αρμοδιότητες και πόρους, και να υποκαταστήσουν τον όποιο προγραμματισμό των Δ. Συμβουλίων μπορεί να πάει κόντρα στην ευρωπαϊκή επιλεξιμότητα έργων και δράσεων, που εξ ορισμού είναι προς όφελος του κεφαλαίου. Η ευθύνη τους όμως είναι μεγάλη, αφού εκτός των άλλων, βάζουν πλάτη και στην διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους Δήμους. Αντί να διεκδικήσουν μόνιμο προσωπικό αναθέτουν ουσιαστικά σε αυτό το μόρφωμα (Α.Ο.), να απασχολεί ένα φθηνό, τσακισμένο, ελαστικά εργαζόμενο και σε ομηρία προσωπικό, αφού τις προσλήψεις του θα αποφασίζει διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γ.Σ. και τους προϊσταμένους Δημάρχους!!!

Οι «αναπτυξιακές» αυτές μεταρρυθμίσεις σήμερα, όπως και παλαιότερα η «Αναπτυξιακή εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», (ακόμη και μέχρι σήμερα μετά την διάλυσή της η ΠΙΝ πληρώνει τα «σπασμένα» και τα χρέη που δημιούργησε η διαχείρισή της), δεν έλυσε κανένα λαϊκό πρόβλημα και καμιά λαϊκή ανάγκη, δεν έκανε καμιά φιλολαϊκή ανάπτυξη και πολύ περισσότερο, δεν ανέστρεψε ούτε μια επιλογή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής στο νομό μας, εκτός φυσικά από το ότι «έσπρωξε» κάποια εκατ. ευρώ στις τσέπες ελάχιστων επενδυτών. Έτσι και σήμερα ο αναπτυξιακός οργανισμός στήνεται, για να υπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις οξυμένες λαϊκές ανάγκες, όπως στην υγεία και στις δομές της, στα επαρκή και ασφαλή σχολεία, στις άλλες δημόσιες και δημοτικές υποδομές, στα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ασύδοτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών), στην φτώχεια και στα χαμηλά μεροκάματα, στην ανασφάλιστη εργασία, στην εντατικοποίηση και τη 10ωρη εργασία, στην ανεπαρκή και πανάκριβη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα κ.α.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ως λαϊκή παράταξη στον αντίποδα των Δ. Αρχών και των άλλων παρατάξεων (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ) που προωθούν με κάθε τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, καταψήφισε την συμμετοχή στον αναπτυξιακό οργανισμό σε όλους τους Δήμους του νομού.

Η Λύση βρίσκεται στην ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιούν Κυβέρνηση και Δημοτικές Αρχές, αλλά και στον διεκδικητικό αγώνα για γενναίες κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις καθώς και μόνιμο προσωπικό στους Δήμους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές λαϊκές ανάγκες και τα προβλήματα.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 23/11/2020

Η Λαϊκή Συσπείρωση και οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 29/11/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA